

Tekst samenzang doopdienst 3 juli 2022

Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw

Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstilt

Door de klank van Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt

U baant de weg van overwinning

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer

Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht

Ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U

De duivel is door U verslagen

Dood waar is je macht?

Waar is je prikkel gebleven?

Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen...

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

Hoop en Redding

Hoor ons bidden, hoogste Koning,
Jezus, hoop voor ieder hart.
Zonder U zijn wij verloren,
Zonder U voorgoed verdwaald.

Wees het vuur dat brandt van binnen.
Laat ons puur en heilig zijn.
Kom met kracht en kom met redding.
Openbaar uw Koninkrijk.

U alleen verzet de bergen.
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding.
In uw naam houden wij stand.

Kijk ons aan en wees genadig.
Breng ons uit het donker thuis.
Bij uw liefdevolle Vader,
Door uw woord, dat helder schijnt.

U alleen verzet de bergen.
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding.

In uw naam houden wij stand.

U alleen verzet de bergen.
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding.
In uw naam houden wij stand.

Wij geloven: God is machtig.
Wij geloven: God is hier.
Koning Jezus, Hij zal komen.
In Zijn naam houden wij stand.

Prijs de Koning: God is machtig.
Prijs de Koning: God is hier.
Koning jezus, Hij zal komen.
In Zijn naam houden wij stand.

U alleen verzet de bergen.
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding.
In uw naam houden wij stand.
In uw naam houden wij stand.

God Of The Moon And Stars

God of the moon and stars

God of the gay- and singles bars

God of the fragile hearts we are, I come to you

God of our history, god of the future that will be

What will you make of me, I come to you

God of our joy and grieve

God of the lawyer and the thief

God of our faith and unbelief, I come to you

God of the wounds we bear

God of the deepest dreams we share

God of our unspoken prayer, I come to you

God of a world that's lost

God of the lonely cross

God who has come to us, I come to you

No Longer Slaves

From my mother's womb

You have chosen me

Love has called my name

I've been born again

Into Your family

Your blood flows through my veins

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God

I'm no longer a slave to fear

I am a child of God

Cover The Earth

Fear has no choice but to bow
Chains have no choice but to break
Shame has no choice but to leave
In Your presence

Fear has no choice but to bow
Chains have no choice but to break
Shame has no choice but to leave
In Your presence

So let the Spirit rise up,
let it break through the walls
And beat down the doors,
and crash through the windows
And cover the earth, the earth, the earth, the earth

The River

To the river I am going
Bringing sins I cannot bear
Come and cleanse me, come forgive me
Lord I need to meet you there

In these waters, healing mercy
Flows with freedom from despair
I am going, to that river
Lord I need to meet you there

Precious Jesus, I am ready
To surrender every care
Take my hand now, lead me closer
Lord I need to meet you there

Run to the father

I've carried a burden
For too long on my own
I wasn't created
To bear it alone
I hear Your invitation
To let it all go
Yeah, I see it now
I'm laying it down
And I know that I need You

I run to the Father
I fall into grace
I'm done with the hiding
No reason to wait
My heart needs a surgeon
My soul needs a friend
So I'll run to the Father
Again and again
And again and again
Oh, oh, oh

The Power of the cross

My mind was a ghost town
Haunted by yesterday
Until Your hand reached down
Pulled me out of my grave
Into the freedom found
Only in Jesus' name

The father gave His Son
So I could be set free
And now the scales are gone
My eyes can finally see
I'll tell the world of all
Jesus has done for me

I am forgiven, no longer lost
Now I am living in the power of the cross
Goodbye to sorrow, welcome my joy
Now I am living in the power of the cross

Mijn Jezus mijn Redder

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

U bent Sterker

Zoals een sprankje licht het duister breekt

U bent sterker

Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt

U bent sterker

Licht dat altijd schijnt

Liefde zonder eind

En moet ik door een dal van lijden gaan

U bent sterker

En als ik val en niet meer op kan staan

U bent sterker

Licht dat altijd schijnt

Liefde zonder eind

Jezus U bent

Meer dan genoeg voor mij

Jezus U blijft

Mijn God in eeuwigheid

Rescue

I will send out an army
To find you in the middle of darkest
night It's true
I will rescue you

I will never stop marching
To reach you in the middle of the hardest
fight It's true
I will rescue you

Well done

Well done, well done

My good and faithful one

Welcome to the place where you belong

Well done, well done

My beloved child

You have run the race and now you're home

What will it be like when my pain is gone

And all the worries of this world just fade away?

What will it be like when You call my name

And that moment when I see You face to face?

I'm waiting my whole life to hear You say

Well done, well done

My good and faithful one

Welcome to the place where you belong

Well done, well done

My beloved child

You have run the race and now you're home

Well done, well done

My good and faithful one

Welcome to the place where you belong

Well done, well done

My beloved child

You have run the race and now you're home

Welcome to the place where you belong

Well done

De Kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U

Neem mijn hart verander mij

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw

Geest, En de kracht van Uw liefde.

10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

I have dicided

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

The cross before me
The world behind me
No turning back
No turning back

Christ is enough for me
Christ is enough for me
Everything I need is in You
Everything I need

I have decided
to follow Jesus
No turning back
No turning back

Sta op en schitter

Ontwaak uit je slaap
Kom tevoorschijn
Ga staan want je licht is gekomen
Ontwaak uit je slaap
Kom tevoorschijn
Jezus schijnt over jou

Sta op en schitter
Breng elk hart weer hoop
Ketenen breken
En vallen op de grond
Wanneer jij opstaat
Breekt Gods glorie door
Want Jezus schijnt over jou

Ontwaak uit je slaap
Kom tevoorschijn
Ga staan want je licht is gekomen
Ontwaak uit je slaap
Kom tevoorschijn
Jezus schijnt over jou

Lopen op het water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.